

woensdag 16 september

nummer 3



Goed nieuws

door Afke Wijngaarden

Al sinds jaar en dag brengen de kranten en andere media ons het nieuws. Als je er eens op gaat letten dan wordt er heel erg weinig goed nieuws gemeld. Je moet er vaak naar zoeken en zelf de humor ergens van gaan inzien. En ja, wat voor de één goed nieuws is kan voor de ander wel eens anders uitpakken, zoals het spreekwoord zegt 'de een zijn dood is de ander zijn brood'.

Tegenwoordig zetten wij 's morgens het ochtendnieuws aan en ja hoor, daar komt weer een bak met bagger. Een enkele nieuwslezer probeert nog wel zo nu en dan een kwinkslag er tussendoor te gooien maar dat valt niet mee.

Misschien is het daarom dat Facebook en Instagram zo populair zijn geworden. Allemaal foto's hoe leuk iedereen bezig is of ze laten de mooie plekjes zien waar ze op dat moment zijn.

Met mijn voornemen om eens een stukje over goed nieuws te schrijven zet mij aan tot nadenken. Welk goed nieuws heb ik de afgelopen week zelf gekregen of zo gevoeld. Ik zie op school weer blije leerlingen rondlopen. Heerlijk om weer met elkaar te kletsen en dat je elkaar elke dag weer kunt zien.

Zo hoorde ik afgelopen week ook een nieuwtje over een uitbraak van corona in het verpleeghuis

in Hilversum. Tja, geen goed nieuws zult u denken, want het stond wel twee dagen op de site van de NOS. Het goede nieuws daarna wordt niet op de site gemeld: acht bewoners, allemaal in de leeftijd van 90+ waren positief getest, maar hadden helemaal geen klachten.

Ook op Doarp De Knipe (Facebook) staat geregeld goed en leuk nieuws. Voor wie Facebook niet volgt: er stond een foto van lammetjes op met de tekst: 'de eerste lammetjes gespot in De Knipe....of zijn het de laatsten?' Daar ga je toch van glimlachen. Evenals van het bericht van dat er drie pinken uit de vaart zijn gehaald.

Ook goed nieuws vanuit onze redactie: Jappie Landman is na een ziekenhuisopname weer thuis, waar hij in alle rust weer kan herstellen.

Dit waren dan mijn goede nieuwsberichten van deze week. Eigenlijk zou er een rubriek in De Compagnon moeten komen met zulke berichten. Stuur u ook eens een paar goede nieuwtjes?



Redactie

Voorzitter	: Afke Wijngaarden	Tramweg	42	tel: 688152
Secretaresse	: Roelien Hofsteenge	Meyerweg	114	tel: 688211
Penningmeester	: Dirkje Bouma	Skipper	38	tel: 06 13592927
Advertenties	: Jan de Jong	Veensluis	18	tel: 688951
Algemeen	: Jappie Landman	Het Meer	118	tel: 688503
Algemeen	: Pietie Tichelaar	Spinner	25	tel: 688981
Redactie lokaal	: maandag en dinsdag	Ds.Veenweg	10a	tel: 688129
Rekeningnummer	: NL77 RABO 0306 855 550			

Kopij : digitaal inleveren in Word (.doc/.docx) of Open Office (.odt)
 - eventuele foto's ook los aanleveren als .jpg
 - affiches en posters zowel in word als .pdf
 inleveren : 's maandags voor 9.00 uur
 via email : decompagnon@gmail.com
 kopij Knyptange : knyptange@gmail.com
 - de ingeleverde tekst mag anoniem zijn
 - wel de adresgegevens vermelden in de email

Pagina opmaak

Paginaformaat : A4
 Paginamarges (rondom) : 1,5 cm
 Lettertype/lettergrootte : Calibri / 12 pt

Oplage : ± 800

Coördinatie

Abonnees en bezorging	: Klaasje Lem-Landman	Het Meer	118	tel: 688503
Bezorging buitengebied	: Anneke v/d Meer	Skipper	13	tel: 688638
Drukken	: Jan de Jong	Veensluis	18	tel: 688951

Verschijningsdata seizoen 2020-2021

- wekelijks
 - eerste editie 2020 : 02-09
 - kersteditie 2020 : 16-12 (laatste uitgave 2020)
 - eerste editie 2021 : 06-01
 - laatste editie 2021 : 16-06

Inleveren kopij Pasen en Pinksteren 2021

- Pasen : vrijdag 2 april
 - Pinksteren : vrijdag 21 mei

Advertentietarieven 2020-2021**Losse advertenties particulieren:**

Kleine advertentie, maximaal 90x60 mm: € 2,00

Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.

Betaling: contante betaling voorafgaand aan de plaatsing in de brievenbus op Veensluis 18 o.v.v. datum plaatsing.

Posters, flyers en affiches:

Posters, flyers en affiches worden per activiteit, eenmaal gratis geplaatst. Dit geldt alleen voor een activiteit die betrekking heeft op De Knipe. Voor een vervolplaatsing geldt het advertentie tarief.

Losse advertenties commercieel (*):

Hele pagina € 35,00

Halve pagina € 19,00

Kwart pagina € 12,50

Achtste pagina € 8,50

Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.

Betaling: adverteerders ontvangen een factuur

* voor vaste adverteerders is er een speciaal tarief. Info bij Jan de Jong , tel: 688951

Website: dorpskrantdeknipe.nl

Inhoud

- 1 Voorwoord
- 2 Colofon & rooster
- 3 Inhoud & mededelingen
- 4 Belangrijke informatie
- 5 Kerkdiensten
- 6 Advertentie(s)
- 7 De Compagnon ter ziele?
- 8 Herinneringen
- 9 vervolg Herinneringen
- 10 Crescendo's nootnieuws
- 11 Reconstructie Meijerweg
- 12 vervolg reconstructie
- 13 vervolg reconstructie
- 14 Hulde aan de vrijwilligers
- 15 Sport en vaste advertenties

Bij de voorplaat

Kijkje op landelijk De Knipe

KWF

Beste Knypsters,

Dankjewel voor jullie fantastische bijdrage aan de KWF collecteweek!

De teller staat op het moment van dit schrijven op 101 donaties,

een totaalbedrag van 779,00 euro!

De online collectebus van Doarp De Knipe is nog geopend tot 21 oktober 2020. Op deze datum wordt de collectebus door het KWF "geleegd".

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het delen via Facebook of de WhatsApp groepen.

Voor alle collectanten: graag tot volgend jaar!

Ik wens de overige collectes de komende tijd ook heel veel succes toe, deze goede doelen hebben de donaties ook heel hard nodig!

Lieve groet,

Fimke Gerritsma – Postma,

namens KWF Kankerbestrijding De Knipe

Wij zijn een gezin wonende aan de Woudsterweg en op zoek naar een huishoudelijke hulp.
Stofzuigen, dweilen, douche/wc, strijken etc.

Dit voor 3 uur per week.

Kom jij ons helpen? Stuur dan je reactie naar: woudsterwegheerenveen@gmail.com

Gezocht:

Schoonmaakster voor 2 uur in de week
Heeft u interesse, bel dan Fam. Adema
06-47550179



Belangrijke informatie

- Brandweer, politie, spoed hulpdiensten: 112
- Politie Heerenveen: 0900 8844
- Wijkagent De Knipe: Peter van Harten 0900 8844
- Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44 685685
- Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevallen) 0900 1127112
op werkdagen en weekeinden van 17.00 tot 8.00 uur
en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur
Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat)
- Groene Kruis Winkel, Thialfweg 17, Heerenveen 0857 733639
(bij Dantuma Medische Speciaalzaak) Ma. t/m Vr : 8.30 – 17.00 uur
- Consultatiebureau, Trambaan 1, 8441BH Heerenveen 0900 2541254
- Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht 088 5125550
De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur 088 5125300
- Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur breikbaar 06 53640748
e-mail: buurtzorgnederland.com
- Fysiotherapie en manuele therapie (Ds. Veenweg 4) 628505
bellen voor afspraken:
- Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht 616565
- via Zorgcentrum 'Marijkehiem' 06 51257915
- bij geen gehoor
- De Laatste Eer, Bode: Uitvaartverzorging van der Zwaag 622339
- Taxi Koopmans 0513-241000 / 0516-461558
- Kinder- en jongerentelefoon (gratis): 14.00-20.00 uur 0800 0432
- Dierenambulance Heerenveen e.o. 06 21578058
- Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO 688146
AED's bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke
- Meitinkers: Ingrid Ahlers 617761
e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl
- Doarpshelp De Knipe. e-mail: doarpshelp@gmail.com 06 57044659
- De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur
www.debarte.nl e-mail: info@debarte.nl
- Wijkbeheer: 06 46337907
Wijkteamleider Noord-Oost: Hendrik Kromkamp
e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl
- Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte 06 37288371
- Plaatselijk Belang, Wolter Diever, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com 06 18256125
- Nieuws uit De Knipe www.deknipe.frl
- Bezoekersgroep Knipe Aktief T.Siebenga / H.Sikma 688244 / 688504

Dorpsagenda

Wanneer	Tijd	Wat	Waar
---------	------	-----	------

Geen activiteiten



Kerkdiensten

Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

Zondag 20 september	Bijeenkomst	9.30 uur
---------------------	-------------	----------

Zondag 27 september	Dienst	9.30 uur
---------------------	--------	----------



Doopsgezinde kerk - De Knipe



Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Protestantse Gemeente

Zondag 27 september - Stoer-veld - 10.00 uur
Startzondag



Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

Rooster drukken, tellen, en bezorgen 21 en 22 september

Nr. 41-4

Drukken groep 1 :	maandag	21-9	Wolter van het Meer	Rudy van het Meer
groep 2 :	dinsdag	22-9	Jan Bekhof	
groep 3 :	dinsdag	22-9	Theo Warmerdam	
Tellen :	dinsdag	22-9	Janke Kortenschijl (688682)	
Bezorging Compagnons Heerenveen :			Ruurd Kerkstra (688074)	



Burg. Kuperusplein
Heerenveen
0513-623869

Slijterij Duursma is een fullservice slijterij met een groot assortiment speciaalbiere, whisky, overig gedistilleerd en wijnen.

Voor kado's, relatiegeschenken en kerstpakketten kunt u bij ons terecht.

Tevens verhuren wij statafels of een biertap. Vraag naar de mogelijkheden! Ook verzorgen wij wijn-, bier- en whiskyproeverijen.



Prijslijst tap- en statafelverhuur:

- Statafel € 7,50 (p.d.)
- Biertap € 7,50 (p.d.)



Gratis bezorging in De Knipe!

Nog geen 18? Geen alcohol! Geniet, maar drink met mate!

by Boonstra
Sint 1687

Heel
Fryslân bakt
**En ééntje
bakt de
lekkerste**

1^e
**Winnaar
Oranjekoek
verkiezing**

byboonstra.nl • Pleinweg 6, H'veen • Meyerweg 77, De Knipe

Service Partner Van der Hoek

Burg. Falkenaweg 17 • Heerenveen • www.spvanderhoek.nl • 0513 65 15 20 

Uw specialist in: wassen/drogen, koelen/vriezen en tv

TvdM

HANDELSONDERNEMING

Bouw totaal leverancier voor Compleet wonen

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| - Keukens | - Witgoed |
| - Sanitair | - Bouw-/ installatiematerialen |
| - Inbouwapparatuur | - Vloeren |

En nog veel meer.... Kom snel een kijkje nemen in onze showroom of bezoek onze webshop.

WWW.TVDMHANDELSONDERNEMING.NL

0513-629687 -- 06-25067943 -- info@tvdmandelonderneming.nl -- Het Meer 161 Heerenveen

De Compagnon ter ziele?

door Els Puister

Beste Knypsters,

Tja hoe zit het nou? Laten we de Compagnon ter ziele gaan, of zetten we er met heel velen de schouders onder. Ik voor mij, heb de Compagnon ontzettend gemist de afgelopen maanden. Waarom moeten er beslist sport of verenigingsverslagen in de Compagnon staan? Was het echt nodig om de Compagnon zonder de gewoonlijke zaken die er in staan te stoppen? Bracht de Coronatijd niet juist een extra behoefte aan de Compagnon? Mijn enige kennis over het leven aan de Westkant van De Knipe was Hinke. (Ik woon Oost). Hinke bracht elke maand de Elisabethbode bij mijn buurvrouw en bleef een poosje bij haar en kwam daarna nog een uurtje babbelen bij mij en nog vele anderen. Speciaal voor bezoek had ik de stoelen op een ruime anderhalve meter uit elkaar staan. Het was wel even wennen, want volgens Remco, mijn zoon, was het wel drie meter uit elkaar. Maar tot aan de tafel dus anderhalve meter. Na een veertien dagen was ik aan de "nieuwe knusse" kamer gewend. Als Hinke er was, werd ik bijgepraat. Tenslotte had Hinke meer dan één adresje voor haar Elisabethbode.

Het was ook in de tijd van de Compagnon fijn, als je wat uit een ander deel van ons in de lengte uitgestrekte streekdorp iets hoorde, want voor wie in een uithoek van ons dorp woont en nauwelijks nog ergens komt, is zo'n algemeen stukje een plezier om te lezen. Toch zaten wij in de 30 jaar van mijn redactieverleden ook met dezelfde problemen van nu. Hoe vinden wij vrijwillig(st)ers.

Inmiddels zijn we een generatie verder, wel bijna twee generaties verder, en je vraagt je als "oudje" van nu en de veertigjarige van toen af, zou er nog wel iemand zijn die zegt, kom maar gauw weer schrijven voor de Compagnon.

Ik weet niets van Apps, en ik heb het idee, dat ik zelfs al die nieuwe uitdrukkingen van nu, me niet meer eigen maak. Maar met mij wel veel meer ouderen.

Vannacht, 's Nachts spin je tenslotte de meeste nieuwe plannen uit, kwam ik op een idee, als ik nu eens zo af en toe een kleine bijdrage doe aan de Compagnon en daarin een brief schrijf aan onze oudere generatie.

In De Knipe staan steeds weer nieuwe vrijwilligsters op om ergens te gaan helpen. Zo ontstond in de afgelopen jaren de koffiemorgen in De Barte, voornamelijk door de ouderen bezocht en door vrijwilligsters draaiende gehouden. Een groot succes. Helaas de Corona deed velen thuisblijven en de anderhalve-meter-afstand-regel deed de rest. Als je namelijk hardhorend bent of erger nog erg stokdoof, dan moet je als je met je buur "een praatje", wil maken, wel schreeuwen. Maar als er aan vier tafels geschreeuwd moet worden,..... Nou ja zo erg was het niet, maar de Corona gooide wel roet in het eten.

In de toen nog "Plattelandsvrouwen" vereniging ontstond een min of meer geëmancipeerde groep in De Knipe, die langzaam maar zeker bijna is uitgestorven, van zo'n dertig aanvangsters toen, uit nu nog zes leden. Maar hetzelfde Corona probleem deed zich ook bij ons voor, namelijk het verstaan op afstand. Om binnen ons groepje toch nog wat contact te hebben, schrijf ik soms een rondschrijfbrief en bellen zij.

Is het gek om terug te komen naar dat wat je tien jaar geleden wegens ziekte hebt verlaten? Willen wij ouderen een eigen rubriekje, willen wij ouderen nog wat voor De Compagnon doen of laten wij het over aan de volgende generaties, die in de toekomst wel helemaal op "Digitaal" zullen over gaan? Denk er eens over na, wij zijn de mensen met nog wat vrije tijd. Hoe denken wij over onszelf, of laten wij ons af en toe steunen door de aardige vrijwilligsters, die wat proberen uit te denken voor ons. "Eenzame, in zelf-quarantaine wonende Knypster"? Ik wens U allen, een zo goed mogelijke gezondheid toe, en hoop wat van U te horen. Els Puister

Herinneringen

door Carel Akeman

Herinneringen zijn hoogst onbetrouwbaar ook al menen we zeker te weten wat we wel, en wat we niet denken te weten van vroegere belevenissen. Maar sommige jeugd herinneringen en/of gebeurtenissen kunnen in het geheugen zijn geëetst alsof het gisteren was.

We woonden op een etagewoning aan de Haagweg op de tweede etage, een bovenhuis met nog een derde etage waar de slaapkamer was voor de jongens: m'n broer's Joop(1930) en Nico(1932) en ik, Carel(1938). Onze zussen Miep(1928) en Toinni(1940) sliepen in een klein kamertje beneden. De Haagweg was een verbindingsweg tussen Den Haag en Loosduinen, een tuindersdorp dat in 1923 door Den Haag werd geannexeerd. Vanuit onze woonkamer hadden we een prachtig uitzicht over de groentetuinen behorende bij het "Westland", destijds dé groentetuin van Europa. In de verte zagen we de "skyline" van Delft met als markant punt; de toren van de Grote Kerk. Ook, toen nog "vliegveld Ypenburg" konden we zien liggen. In de "Hongerwinter" van 44/45 werden er onder andere op dat, toen militair vliegveld "Ypenburg", nu een Haagse woonwijk de bekende voedselhulp gedropt gedaan, wat we vanuit de woonkamer konden zien, we zaten a.h.w. 1ste rang. Onze vader werkte als stationschef van de regiobusdienst WSM (Westlandse Stoomtram Maatschappij) mee met het vergaren en distributie van het voedsel!

Het was ongeveer twintig minuten lopen tot het Noordzeestrand wat tijdens de oorlogsdagen door de Duitsers verboden terrein was. Ons was verboden door onze ouders ook in de eerste jaren na de oorlog naar het strand te gaan vanwege enge verhalen over achtergelaten oorlogstuig, maar m'n broer Nico liet zich daardoor niet afschrikken en sloop vaak door de duinen en over het strand op zoek naar dat soort dingen en kwam op zekere dag thuis met een "MG 42(?)" een of ander soort vervaarlijk

automatisch mitrailleur. Na hevige woordenwisseling heeft onze vader het zware ding in de vaart voor ons huis gesmeten uit angst voor wapencontrole's die in de jaren na de oorlog schijnbaar werden gedaan. (Later heeft het ding tijdens baggerwerkzaamheden een baggermachine stopgezet, "onze MG" zat klem in het mechaniek.!)

Ik zal zo'n 7 jaar zijn geweest, het was najaar 1945 dat ik met m'n broer Nico voor het eerst van m'n leven vanaf het duin de zee zag. Ik meen zeker te weten dat het een herfstige dag was, vrijwel windstil, grijsig en nevelig weer. De horizon was gesluierd, vrijwel onzichtbaar, de lucht liep onzichtbaar over in de zee zodat hemel en zee één werden. Ik stond als aan de grond genageld; je gevoel voor maat der dingen was compleet weg. Thuis had alles een herkenbare maat; de hoogte van het woonblok, de afstand naar je buurjongens waar je mee speelde op straat, die ook weer "meetbaar" is, de weg naar school, de speelplaats en ook weer de weg terug, maar dit schouwspel van lucht, zee,afstanden die niet te schatten waren, het was enkel diepte en hoogte die letterlijk onmeetbaar waren. Dat beeld van toen staat me nog loepzuiver in herinnering en dat zal ik ook nooit meer vergeten.

M'n moeder vond het altijd heel belangrijk dat we boeken lezen. Zij abonneerde me op de bibliotheek. Het was de tijd van "Arendsoog en Witte Veder" en ik heb ze, denk ik allemaal gelezen. Ik lees nog steeds graag en op gezette tijden ook veel. Het is 11 oktober 1991 en kreeg een boek van Ute voor m'n verjaardag: "Het boek der omhelzingen" van de Latijn-Amerikaanse schrijver Eduardo Galeano. "Het boek der omhelzingen is een grootse collage van teksten en grafische beelden" aldus de flaptekst en "ontleend aan mondeling vertelde verhalen en anekdotes die Galeano heeft verzameld" staat als inleidende voorwoord. Uit een

interview: “Schrijven is voor mij een manier om anderen te omhelzen- en eigenlijk ook om door anderen omhelsd te worden. Als ik schrijf, geef ik me, raak anderen aan”. Hij is geboren in 1940 en overleed op 74 jarige leeftijd in 2015 aan longkanker. Z`n boek lees ik nog regelmatig, er staan prachtige verhalen in uit Zuid-Amerika, soms vreemder en meer bizar dan de werkelijkheid.

Één heel kort verhaal wil ik hier graag vertellen, het heet:

“De functie van de kunst 1”

Diego kende de zee niet. Zijn vader, Santiago Kovadloff, nam hem mee om die te ontdekken. Zij reisden naar het zuiden. Achter de hoge duinen lag hij, de zee, te wachten. Toen de jongen en zijn vader tenslotte, na vele uren lopen, op die zandheuvels stonden, strekte de zee zich voor hun ogen uit. En zo groots was de onmetelijkheid van de zee en zo fel zijn schittering dat het kind geen woord kon uitbrengen van zoveel schoonheid. En toen hij eindelijk weer wat kon zeggen, vroeg hij zijn vader, stamelend en met bevende stem: “Help mij kijken!”

Dit verhaal (iets dergelijks had ik zelf meegemaakt tenslotte) ontroerde me meer dan ik kan zeggen, maar ook de soms pijnlijk realistische verhalen raken je zoals:

“De taal van de kunst”

Chinolope verkocht kranten en poetste schoenen in Havanna. Om uit de armoede te komen ging hij naar New York. Daar gaf iemand hem een oud fototoestel cadeau. Chinolope had nog nooit een fototoestel in zijn handen gehad, maar ze

zeiden tegen hem dat het gemakkelijk was: “Hier kijk je door en daar druk je”. En hij ging de straat op. Even later hoorde hij schoten en ging een kapperszaak binnen en bracht het fototoestel voor zijn gezicht en keek hier en drukte daar. In de kapperszaak hadden ze de gangster Joe Anastasia, die zich liet scheren, doorzeefd, en dat werd de eerste beroepsfoto in de loopbaan van Chinolope. Hij kreeg er een fortuin voor. Die foto was een wapenfeit. Chinolope was erin geslaagd de dood te fotograferen. De dood was daar: niet in de dode, niet in de killer. De dood stond in het gezicht van de kapper die hem zag.

“Eduardo Galeano schreef tientallen boeken, zowel fictie als non-fictie. Kritiek op rijke elites, het consumentisme en het neoliberale kapitalisme vormen de rode draad in zijn oeuvre, desondanks werd Galeano nooit zwartgallig. Integendeel hij geloofde, in het nut van de utopie, en spoorde aan tot dromen van rechtvaardigheid.” Aldus een necrologie in “de Volkskrant” van 14 april 2015.

Op 3 februari 1999 heb ik het boekje eens uitgeleend aan mijn moeder. Ze was toen 94 jaar, (ze werd 97) nog redelijk goed bij de tijd, maar vaak somber en neerslachtig; het leven moe. Bovendien kon zij moeilijk met haar emoties omgaan, zoals van tijd tot tijd een lekker potje huilen, wat heerlijk kan opluchten. Ik schreef erbij: “ [.....] laat je gevoel eens de vrije loop en geniet van de mooie, lieve en soms warme verhalen zoals je die ook mij ooit vertelde en me aan het lezen hebt gekregen”.....

.....met vrolijke groet, Carel Akemann.....



Crescendo's Nootnieuws

20.09

Hierbij het Crescendo's Nootnieuws van september 2020. Een terugkerende update met nieuws en updates over dé muziekvereniging van De Knipe. We zijn daarom ook erg blij dat we jullie kunnen vertellen dat we op dit moment 30 leden hebben! Het jongste lid is 13 jaar, en ons oudste maar liefst 93 jaar jong. Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige vereniging.

We binne wer los !!!

Na een halfjaar zonder gezamenlijk oefenen en optredens, zijn we weer "los". Het was voor het bestuur (in samenwerking met dirigent Rinze Hogeterp) nog een hele zoektocht om een oefenlocatie te vinden, die zou voldoen aan alle maatregelen, die we als muziekkorps kregen voorgeschoteld van het KNMO om gezamenlijk te mogen oefenen. Daarbij moet je o.a. denken aan de onderlinge afstand, meerdere in/uitgangen vanwege de looproute, meerdere WC's en ventilatiemogelijkheden

Al snel was het duidelijk, dat we daarmee niet terecht zouden kunnen in onze eigen vertrouwde oefenruimte in de Doopsgezinde Kerk. En omdat andere locaties in De Knipe ook niet bleken te voldoen, of gewoon te duur waren om te huren, zijn we over de gemeentegrenzen gaan kijken. En daarbij zijn we uiteindelijk terecht gekomen in Langezwaag, waar we in het dorps huis bij sportcomplex it Paradyske met open armen werden ontvangen. De eerste oefenavond afgelopen donderdag, is qua organisatie én muziek maken prima verlopen. Ook was het natuurlijk een prettig weerzien voor iedereen, na al die maanden.



Naast het verheugende bericht over de herstart van onze oefenavonden in Langezwaag, kregen we op die plek ook spijtig nieuws te horen, want nadat voorzitter Rieneke ons aan het begin had bijgepraat over de voorbije periode, kwam ons oudste lid Riekend Keuning naar voren

En toen hij begon met te zeggen "D'r is in tiid fan kommen" toen ging er bij de meesten van ons al een lichte branden. Riekend maakte daarna in een mooie toespraak bekend dat hij, met pijn in het hart, een punt heeft gezet achter zijn lange loopbaan (maar liefst 71 jaar!) als actieve muzikant. Steeds groter wordende problemen met het gehoor, maakten het voor hem steeds moeilijker om zijn zo geliefde hobby met plezier te beoefenen.

Als "jongkeare!" kwam Riekend vanaf de oprichting in 1949 (!) bij Crescendo. Hij heeft daarna alle ups en downs meegemaakt en heeft ook diverse functies bekleed, waaronder voorzitter en administratie en beheer van de instrumenten. Jaren geleden werd hij al benoemd tot erelid.

Omdat hij ook de moeilijke tijd heeft meegemaakt dat er nog maar 14 leden waren, doet het hem goed dat we op dit moment weer over een groep van 30 muzikanten beschikken, met een enthousiaste en positieve dirigent. Riekend sloot zijn mooie speech af met de woorden "mar ik bliuw wol lid!"

Hij kreeg een daverend applaus, een mooi pakket en bloemen van de voorzitter.



Reconstructie Meijerweg



IBABS ID: 110

Van

PvdA- Betty van der Ven

Portefeuillehouder

Jaap van Veen

Behandeling ambtenaar

Rutger Smit

Datum ontvangst vragen

11-08-2020

Vragen beantwoord voor

10-09-2020

De Meyerweg in De Knipe

De reconstructie van de Meyerweg in De Knipe geeft bij de inwoners het algehele gevoel dat de weg mooi is opgeknapt en dat iedereen daar positief over is. Over één ding zijn de inwoners zeer ontevreden en dat is de hoge snelheid van het autoverkeer over de Meyerweg.

Op Facebook staat inmiddels een bericht dat ergens op de Meyerweg een tractor geparkeerd staat om de snelheid eruit te halen. Dit brengt dan weer andere gevaren met zich mee.

Tevens hebben wij ook nog vragen over de snelheid op Het Meer aansluitend aan de Meyerweg.

Sinds de renovatie van de Meyerweg valt op, dat aanzienlijk meer gemotoriseerd verkeer dan voorheen, nadat de snelheid remmende bloembakken op het kruispunt met de Woudsterweg zijn gepasseerd, het gaspedaal fors indrukt. In plaats van de toegestane maximumsnelheid van 50 kilometer is voor menigeen de minimumsnelheid eerder 60 kilometer, waarbij nog (veel) hogere snelheden aan de orde van de dag zijn.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

Is het college bekend met de hoge snelheid op de Meyerweg in De Knipe?

Antwoord college:

Nee. Uit metingen van voor en na de herinrichting is duidelijk dat de gereden snelheden zijn afgenomen maar dat er nog wel snelheidsexcessen aanwezig zijn. Er is een deel van de weggebruikers die zich helaas niet houden aan de geldende maximum snelheden ter plaatse.

Het aantal auto's dat gebruik maakt van de Meyerweg is gedaald van 5041 voertuigen in 2017 tot gemiddeld 4378 op dit moment. De gemiddelde snelheid op de Meyerweg in De Knipe is sinds de herinrichting gedaald van ruim 47 kilometer per uur naar ongeveer 42 kilometer per uur in de 30 km zone. De snelheidsexcessen zijn verminderd, voor de herinrichting werd een maximum snelheid gemeten van 114 kilometer per uur en nu is de hoogste snelheid ongeveer 80 kilometer per uur. Dergelijke hoge snelheden worden vooral 's avonds en 's nachts gemeten. Overdag zijn de resultaten bevredigend. Er is en wordt al veel gecontroleerd door de politie. Uit navraag bij de politie blijkt dat zowel door wijkagent Van Harten als andere politiemedewerkers wekelijks op diverse



tijdstippen wordt gecontroleerd. Er is overigens intensief contact hierover met de wijkagent.

Is het college bekend met de geparkeerde tractor op de Meyerweg om de snelheid uit het autoverkeer te halen?

Antwoord college:

Het is ons bekend dat er een geparkeerde tractor op de Meyerweg staat met als doel van de eigenaar het verkeer langzamer te laten rijden.

Is het college ermee bekend dat dit weer leidt tot gevaarlijke situatie voor fietsers?

Antwoord college:

Er mag op de weg worden geparkeerd en de wijkagent heeft dit bevestigd.

Is het college ermee bekend dat de fietsers op het trottoir fietsen?

Antwoord college:

Er zijn bij ons geen klachten bekend. Dit zal incidenteel wel eens voorkomen, hier wordt echter geen probleem van ondervonden en daarom niet op gehandhaafd.

Wat gaat het college doen om de Meyerweg veiliger te maken zodat ook de fietsers weer veilig kunnen fietsen?

Antwoord college:

De fietsers kunnen veilig fietsen over de heringerichte Meyerweg. Op het 50 km deel zijn fietssuggestiestroken aanwezig en in het 30 km deel is de wegbreedte voldoende om veilig te fietsen. Veilig Verkeer Nederland (VKN) heeft met dit ontwerp ingestemd. De herinrichting van het project Meyerweg is met de voltooiing van het laatste traject Tramweg – Lange Ein nu afgerond. Wij vinden het belangrijk om te weten wat de bewoners en gebruikers van de herinrichting vinden. In samenwerking met Plaatselijk Belang en het Kenniscentrum Shared Space is onlangs een Evaluatie-enquête online gezet. De uitkomsten worden in september a.s. verwerkt in een rapportage samen met de monitoring gegevens van voor en na de herinrichting. Op basis van de rapportage en gegevens uit de monitoring gaan wij bekijken of er nog aanvullende acties gewenst zijn. Wij zullen u hierover informeren.

Is het college bereid met de inwoners in gesprek te gaan of bijvoorbeeld een enquête te houden over de reconstructie van de Meyerweg en de nu ontstane situatie met de snelheid van het autoverkeer?



Antwoord college:

Zie antwoord bij de vorige vraag.

Is het college ermee bekend dat, ondanks de aangebrachte markering van 50 kilometer en de extra geplaatste verkeersborden, de hoge snelheid bij Het Meer niet wijzigt nadat de automobilist de Meyerweg heeft verlaten?

Antwoord college:

Het is ons bekend dat er ook klachten zijn over hoge snelheden op Het Meer. Wij hebben naar aanleiding hiervan de afgelopen maanden al meerdere snelheids- en intensiteitsmetingen uitgevoerd. De meest recente meting was ter hoogte van de speeltuin (huisnummer 223 A/B) tussen 10 juni en 24 juni 2020.

Uit deze laatste meting is gebleken, dat de gemiddelde intensiteit op werkdagen op dit wegvak ca. 3900 voertuigen is, de zogenaamde V85 is 57 km/h en de maximaal gemeten snelheid was meer dan 100 km/h. Snelheidsmetingen worden door ons geanalyseerd en beoordeeld op basis van de V85. Dit is de snelheid die door 85% van de gemeten voertuigen wordt gereden. Deze metingen geven aan, dat de V85 op dit weggedeelte 57 km/h is, 85% van de gemeten voertuigen rijdt niet sneller dan 57 km/h. Dat is een goed en acceptabel beeld.

Het probleem ligt met name bij de weggebruikers, die extreem te hard rijden, de zogenaamde snelheidsexcessen waarvan de hoogst gemeten snelheid meer dan 100 km/h is. Dergelijken 'extremen' komen weliswaar incidenteel voor, hetgeen blijkt uit onze metingen, maar zijn zeker niet acceptabel. Het snelheidsbeeld (de V85) is goed maar er is een groep weggebruikers die zeker te snel rijden. Wij hebben de politie al eerder gevraagd om ook hier te handhaven op deze groep weggebruikers, die fors te hard rijden. Met name in de avond- en nachtelijke uren blijkt uit onze metingen.

Daarnaast hebben we extra borden geplaatst en '50' markering op het wegdek aangebracht. Op deze wijze worden de weggebruikers nog meer geattendeerd op de geldende maximum snelheid van 50 km/h op deze weg.

Tenslotte zetten wij ook gedragsmaatregelen in om vooral de snelheidsexcessen op Het Meer te verminderen door middel van een zgn. Dynamische Snelheid Informatiepaneel (DSI). Met deze maatregel richten wij ons op het gedrag van weggebruikers en hebben daar goede ervaringen mee. We proberen het gewenste verkeersgedrag hiermee beter te sturen, maar het blijft wel eigen verantwoordelijkheid van de individuele weggebruiker om zijn gedrag dan ook echt aan te passen. De DSI koppelt de gereden snelheid terug naar de weggebruikers, in groene cijfers wanneer de snelheid binnen de limiet ligt, rood wanneer er te hard wordt gereden. Deze maatregel doet een appél op de bewustwording van het verkeersgedrag van passerende weggebruikers en richt zich op een positieve gedragsverandering van de weggebruikers die te snel rijden.

Hulde, aan de Vrijwilligsters, de afgelopen maanden

door Els Puister

Na de uitbraak van de Corona en het dringende advies om thuis te blijven en een afstand tot een contactpersoon aan te houden, viel ons weekblad van schrik ook nog stil. Hoe kwam je aan nieuws, als de grootste bronnen voor de krant niet meer actief genoeg waren, om nieuws aan te sturen? Nu is het ergste leed geleden, en mag er weer, zeker in de buitenlucht, worden gesport en komt onze dorpskrant gelukkig weer uit. In Friesland mocht het Corona dan nauwelijks toeslaan, we waren allemaal solidair, om grotere verspreiding te voorkomen.

In De Knipe waren vele bestuursleden op de achtergrond nog wel actief om te kijken, wat ze voor hun leden konden doen. En terwijl voor velen, die wonderen in deze tijd verrichtten, zoals in de zorg, werd geklapt, maar niemand, die buiten is gaan staan klappen voor onze Knyvester-vrijwillig(st)ers. Nou ja, ik zag me al in mijn eentje bij de voordeur staan: klap, klap, klap!!! “Is die effen gek!”, zouden mijn overburen misschien wel denken. Ik had geen flauw benul soms, waar die goede gaven vandaan kwamen. Dat hoorde ik later wel. Maar het deed me wel wat. De één stuurde een kaart, de ander een bloem, of er kwamen twee stukjes oranjekoek, dat was nog eens boffen! Want ik hoefde met niemand te delen.

Maar toen werd het Pasen. En iemand, ik weet niet of ik mag verklappen wie, bleek die dag jarig. Ze zag het al voor zich. Wat een troosteloze verjaardag zou dat worden. Waar anders de kamer overvol was met familie en vrienden, was ze nu alleen met manlief en kinderen. Natuurlijk is dat ook fijn. Maar toch ...

Dus er werd contact op genomen met het

bestuur, wat vele bestuursleden dus achter onze ruggen om deden en haar plan werd goedgekeurd.

Als het goed met je gaat, ben je natuurlijk in alle vroegte op je verjaardag klaar wakker. Ze sprong dus het bed uit, stapte in de auto en reed naar een bollenveld in de polder. Daar kocht ze duizenden tulpen. Terug in De Knipe draaide ze touwtjes om bosjes tulpen. Buiten in de voortuin stond een grote tafel, daar kwamen potten water met bossen tulpen op te staan. Ze belde 15 vrijwilligsters, liet ze een half uur na elkaar komen en gaf ze een lijstje, waar de mensen woonden, die ze een bosje bloemen wilde geven. Ook op mijn stoep werd een bosje super verse tulpen neergelegd. Het raakte me diep, al die lieve gebaren van mensen, die ook nog naast hun verenigingen keken, dat zoveel mensen aan je denken, terwijl jij nooit meer taal of teken van je laten horen. En deze tulpen goede geefster had dankzij deze enorme vereniging, die achter haar idee was gaan staan, de mooiste verjaardag van haar leven!.

Lieve vrijwilligers, jullie hebt zo goed werk gedaan, ik hoop dat jullie ook volhouden en blijven strijden om ons dorp levendig te houden, ook in de Corona tijd. Ik weet zeker, dat iedereen jullie heel dankbaar is voor die lieve attenties. Zelfs in de grote vakantie maanden werd er nog weer voor de kinderen gezorgd. De foto's in de Compagnon, van ons “tijdelijke strand op de ijsbaan”, spraken voor zich, het was prachtig, een survival in het klein, en heeft voor menig kind en ouder, voor veel plezier gezorgd.

Dank jullie wel, hartelijk bedankt.

Els Puister

